

anders

Lesbrief 3



DE VLAAMSE SCHRIJVER HERMAN BRUSSELMANS BEWEERDE
OOIT IN ÉÉN VAN ZIJN BOEKEN: 'IEDEREEN IS UNIEK BEHALVE
IK.' JE ZOU OOK KUNNEN ZEGGEN: 'IEDEREEN IS ANDERS,
BEHALVE IK.' EIGENLIJK IS DAT DE KERN, ZOALS WIJ UIT DE
VORIGE 2 LESBRIEVEN HEBBEN KUNNEN LEREN. GEEN MENS IS

HETZELFDE. IEDEREEN IS OP EEN BEPAALDE MANIER ANDERS.
ALLEEN: DE ÉÉN KAN HET BETER VERBERGEN DAN DE ANDER
EN VAN DE ÉÉN ACCEPTEREN WE HET WEL EN VAN DE ANDER
NIET. HIEROVER GAAT DEZE OPDRACHT.



SCHRIJF IN MAXIMAAL 500 WOORDEN OP waarin jij anders bent dan anderen

(een andere vorm is ook mogelijk: fotocollage, blog, vlog, muziek e.d.).

Als je dat prettiger vindt kun je een schuilnaam gebruiken of anoniem blijven.

Je kunt er ook voor kiezen om deze opdracht samen met iemand anders te doen of met een groepje.

'Anders' zijn kan in kleine dingen zitten, maar er is altijd wel iets waarin je anders bent dan anderen.

Probeer dat aan te geven

Geef ook aan wat je gevoelens daarbij zijn: trots, schaamte, of een ander gevoel

Hoe reageren anderen op jouw 'anders' zijn? Wat zijn je ervaringen?

Je kunt op veel manieren anders zijn. Dat kan iets groots of iets kleins zijn. Een bepaald talent, hobby, gewoonte, afkomst, muzieksmaak, toekomstdroom, gedragskenmerk, uiterlijk, kleding, mening, fantasieën, karaktertrek.

Om wat voorbeelden van kleinigheden te noemen:

- iemand die als uitje wekelijks een bezoek aan een bouwmarkt brengt,
- iemand die fan is van popmuziek uit Zuid-Korea
- of iemand die kunstgebitten verzamelt.

Ga op zoek naar wat jou net anders maakt dan anderen. Er is altijd wel iets.

ANDEREN KUNNEN LEREN van jullie ervaringen

**WAT VINDEN JULLIE VAN HET IDEE OM JULLIE VERHALEN IN WAT VOOR VORM DAN OOK TE BUNDELEN
OP EEN WEBSITE OF IN EEN BOEK?**



A series of horizontal lines for writing.

