

# anders

## Lesbrief 2



WAT VINDEN WE VAN MENSEN DIE ANDERS ZIJN? SOMMIGEN VAN ONS HEBBEN DAAR MOEITE MEE. JE WEET NIET WAT JE AAN ZE HEBT. ZE ZIJN NIET ZOALS HET HOORT. WE BEGRIJPEN ZE NIET. MAAR AL TE VAAK WORDEN ANDEREN OM DIE REDEN BUITENGESLOTEN.

JE KUNT OP VEEL MANIEREN ANDERS ZIJN. JE HEBT MENSEN DIE ER ANDERS UITZIEN, DIE ZICH ANDERS GEDRAGEN, DIE ANDERS PRATEN, DIE ANDERS DENKEN, DIE ANDERE GEWOONTEN HEBBEN OF ANDERS GEAARD ZIJN.



## **TERUG NAAR DE VRAAG** wat vinden we van mensen die anders zijn en hoe gaan we daarmee om?

Daar gaat deze opdracht over.

### **WE MAKEN DE OPDRACHT** in kleine groepen van 3 of 4 personen.

Spreek af wie van jullie de antwoorden presenteert. Jullie hebben 20 minuten om deze opdracht uit te voeren. Daarna vindt per groep de presentatie plaats

### **AAN DE MUUR HANGEN 5 FOTO'S** van verschillende mensen.

Kijk er goed naar en beantwoordt dan als groep in steekwoorden de volgende vragen.

- Wat denk je van deze persoon te weten? Probeer hem of haar zo goed mogelijk te typeren.
- Wie van deze personen is in jullie ogen 'anders' en waarom?
- 'Anders' zijn: bedreiging of verrijking? Wat is jullie mening?
- Is er op jouw school aandacht en begrip voor 'anders zijn'? Zou er op dat gebied iets moeten veranderen?

### **KORTE PRESENTATIE PER GROEP** met gelegenheid voor anderen om te reageren.

#### **AFSLUITING**

- Discussie en conclusies
- Samenvatting docent
- Evaluatie







# anders

ANTONIE VAN KUILENBURG





MANON ZEILMAKER

# anders

PATRICK BOLWIJN





WENDY KOPPENOL



anders

BOB LEEHUIS



## 5 PERSONEN DIE 'anders' zijn

Hieruit blijkt dat alle personen op een bepaalde manier anders zijn:



### ANTONIE VAN KUILENBURG

Antonie zit in het laatste jaar van het vwo. Hij ziet niet op tegen zijn examen. Dat komt wel goed. Maar daarna? Zijn vader wil dat hij medicijnen gaat studeren. Hij is zelf ook arts, dermatoloog. Maar Antonie is er nog niet uit. Het liefst zou hij er een jaar tussenuit gaan, rondreizen, in Zuid-Amerika.

Antonie heeft een groot geheim. Zelfs Bente, zijn vriendin, weet daar niets van. Als hij 's avonds alleen thuis is, verkleedt hij zich wel eens als vrouw, met make-up en al. Waarom hij dat doet weet hij niet precies. Misschien vindt hij het fijn om af en toe een ander persoon te zijn. Iemand die er mooi uitziet en wordt bewonderd. Niet dat hij echt een vrouw wil zijn. Het is maar voor even. Daarna is hij gewoon weer dezelfde jongen die gek is op zijn vriendin.



### MANON ZEILMAKER

Manon is secretaresse van een wethouder in een grote stad. Het is een drukke baan. Afspraken regelen, post bijhouden en bezoekers ontvangen. Het is belangrijk dat ze er verzorgd uitziet. Veel mensen vinden haar een beetje saai. In haar vrije tijd leidt ze een ander leven. Dat kwam door het dochtertje, Rani, van haar oudere zus. Rani kreeg leukemie toen ze 4 jaar was. Manon kon het niet aan-

zien. Ze probeerde haar op te vrolijken. Een beetje gek doen, grapjes maken, rare hoedjes opzetten. Manon bleek daar talent voor te hebben. De schaterlach van Rani ontroerde haar elke keer opnieuw. Rani leeft niet meer, maar Manon is nu cliniclown in het ziekenhuis. Zieke kinderen aan het lachen maken. Als je haar bezig ziet, herken je die keurige secretaresse niet, met haar roze pruik, haar rode fopneus en flapschoenen.



### PATRICK BOLWIJN

Patrick werkt voor een ICT-bedrijf. Zijn taak is het inbouwen en configureren van extra geheugen, harddisk of grafische kaart. Hij is een vrolijke jongen die van dansen en muziek houdt. Heel anders dan de nerds met wie hij samenwerkt. Tijdens een personeelsuitje bezochten ze een voorstelling van een paaldanseres. Voor de grap

probeerde Patrick het daarna ook. Hij deed dat zo goed dat zijn collega's hem aanmoedigden. Op een dag is hij naar een sportschool gegaan waar hij paaldansles kon volgen. Nu doet hij mee aan wedstrijden, glimmend van de olie en in een vuurrood broekje. Eens hoopt hij de Nederlands kampioen uit Hoogeveen te verslaan. Maar hij twijfelt. Grote kans dat zijn collega's het dan te weten komen. Dat wil hij liever niet.



### WENDY KOPPENOL

Wendy heeft een moeilijke jeugd achter de rug. Haar vader was agressief, vooral als hij gedronken had. Uiteindelijk zijn haar ouders gescheiden. Of het daardoor kwam weet ze niet, maar ze begon steeds meer te stotteren. Zo begon het pesten. Er waren dagen dat ze niet naar school durfde, tot die ene keer. Het was genoeg. Met haar lange benen trapt ze haar grootste pestkop waar ze hem raken kon. Toen was het pesten voorbij. Wendy ging op kickboksen. Het is een sport met strenge regels. Beheersing is belangrijk. Wendy heeft meer zelfvertrouwen gekregen. Ze is al een keer als derde geëindigd bij de Nederlandse kampioenschappen. Wie weet zit er nog meer in. Ze ziet er zo kwetsbaar uit, dat tengere meisje met haar onschuldige gezicht. Maar de werkelijkheid is anders.

### BOB LEEMHUIS

Bob is zijn leven lang brandweerman geweest. Begonnen als gewone brandweerman is hij opgeklimmen tot brandweerofficier en uiteindelijk tot commandant. Nu is hij al een tijdje met pensioen. Hij vertelt zijn kleinkinderen graag over zijn avonturen als brandweerman. Stoere verhalen van een man die nooit bang was. Toch heeft hij één grote angst; de angst om af te takelen en dood te gaan. Elke vrijdagavond knipt zijn vrouw zijn teennagels. Hij kan er zelf moeilijk bij. Bob gooit zijn nagels niet weg, maar stopt ze in een klein tupperware doosje met een blauw deksel. Gewoon om te zien hoe snel het doosje vol raakt. Inmiddels is er bijna een jaar verstreken. En nog steeds is het doosje niet vol. Bob kan er niet mee stoppen. Hij heeft het gevoel dat hij dood gaat als het doosje vol is.

