

Kijkvragen bij beeldmateriaal Iran

(uit: Een koffer van herinnering, gemaakt door Eveline van Dijck)

MEIDEN IN IRAN

WERKBLADEN LEERLING

Waarom zijn de ouders van Mytra uit Iran gevlucht?

Nederlanders vragen Mytra vaak waar zij vandaan komt. Wat zegt Mytra over hoe Nederlanders tegen buitenlanders aankijken?

Mytra zegt dat Iran 'nog in de middeleeuwen leeft'. Leg uit wat zij bedoelt aan de hand van twee voorbeelden.

Mytra heeft in wel zeven verschillende landen gewoond. Ze vergelijkt verhuizen van het ene naar het andere land met bergbeklimmen. Leg uit wat zij hiermee bedoelt.



MEIDEN IN IRAN

WERKBLADEN LEERLING



Discriminatie van vrouwen

Vrouwen worden op grote schaal gediscrimineerd, zowel in de wet als in de praktijk. Duizenden vrouwen zijn gearresteerd, omdat zij niet voldeden aan de verplichte kledingvoorschriften. Vrouwen zijn namelijk verplicht een hoofddoek en een jas tot over de knie en met lange mouwen te dragen. In een huwelijk heeft een vrouw veel minder rechten dan haar man. Wanneer er een erfenis verdeeld moet worden, krijgen vrouwen daar altijd maar een heel klein deel van. Veel banen bij de overheid zijn verboden voor vrouwen. In de rechtbank telt een verklaring van een vrouw half zo zwaar als die van een man. Wie een misdaad pleegt tegen een vrouw, krijgt een lagere straf dan iemand die een misdaad pleegt tegen een man. Wanneer een vrouw vreemdgaat, kan zij worden gestenigd, de man niet.



Vrijheid van meningsuiting

De vrijheid van meningsuiting wordt door de Iraanse autoriteiten onderdrukt. Journalisten, schrijvers, geleerden, voorvechters voor de mensenrechten en in het bijzonder die van de rechten van vrouwen, kunnen worden opgepakt. Zij krijgen dan bijvoorbeeld een reisverbod. Ook kan hun (mensenrechten)organisatie worden verboden en dat verbod kan jaren gelden. Demonstraties leiden vaak tot massa-arrestaties en oneerlijke processen. Tegen studenten die opkomen voor mensenrechten worden strenge maatregelen genomen, waaronder arrestaties op vage gronden. Ook kunnen zij worden gemarteld. De overheid geeft Iraniërs maar beperkt toegang tot internet.



Homoseksualiteit



Homoseksualiteit is in Iran verboden. Homo's en lesbiennes krijgen veel te maken met verbaal (mondeling) geweld. Minderjarige homo's en lesbiennes worden op school gepest. Verder vinden homoseksuelen minder gemakkelijk een baan en een huis. Ook toegang tot medische zorg is moeilijker voor hen. Maar als zij opkomen voor hun rechten worden zij bedreigd. Mannen en vrouwen lopen vanwege hun seksuele oriëntatie het gevaar opgepakt te worden en soms lopen zij zelfs het risico om te worden gedood.



Doodstraf

In 2007 zijn er meer mensen dan voorheen in Iran ter dood gebracht. Volgens de rapporten van Amnesty International is bij minimaal 335 mensen de doodstraf toegepast. Vermoed wordt dat het werkelijke aantal hoger ligt. Vaak worden mensen in het openbaar opgehangen. Je kunt in Iran de doodstraf krijgen voor bijvoorbeeld drugssmokkel, moord, gewapende overval, spionage en seksuele misdrijven. De doodstraf wordt ook toegepast bij kinderen en jongeren onder de achttien jaar. Iran heeft weliswaar een verdrag van de Verenigde Naties ondertekend waarin staat dat dit verboden is, maar daar houdt Iran zich dus niet aan. Het is geregeld voorgekomen dat kinderen vastzaten tot ze achttien jaar werden, waarna alsnog het doodvonnis werd voltrokken. Deze jonge volwassenen worden dus ter dood gebracht voor misdaden die zij begingen toen zij nog minderjarig waren. Een voorbeeld is Reza Hejazi. Hij beging een moord toen hij vijftien jaar was. Vijf jaar later, op 19 augustus 2008, is Reza (20) opgehangen in de gevangenis van Isfahan. Zijn advocaat was hiervan niet op de hoogte. Wettelijk moet een advocaat 48 uur van tevoren op de hoogte worden gebracht van de ophanging.

Sinds 1990 werden in Iran ten minste 37 jongeren geëxecuteerd. In 2007 werd bij ten minste zeven jongeren het doodvonnis voltrokken en in 2008 werden zeker zes jongeren geëxecuteerd. Zij hadden de wet overtreden vóór hun achttiende. Er zitten nog zeker 130 minderjarigen vast in de dodencel, hoewel het werkelijke aantal veel hoger kan zijn.

In oktober 2008 maakte Iran bekend dat minderjarigen niet langer de doodstraf kunnen krijgen en dat er geen doodvonnissen voor minderjarigen meer voltrokken zullen worden. Amnesty International twijfelt of Iran zich hieraan gaat houden. Eerder beloofde de overheid dat niemand meer gestenigd zou worden, maar aan die belofte heeft men zich niet gehouden.

Korte inleiding over het boek Persepolis

Persepolis is geschreven door Marjane Satrapi. Het is een stripboek waarin zij haar levensverhaal heeft opgetekend. De hoofdpersoon is dus Marjane zelf. Zij woont nu in Frankrijk en heeft haar vaderland, Iran, verlaten. Het boek vertelt hoe het is om als meisje op te groeien in Iran.

(L'Association, Parijs, 2005. Nederlandse vertaling Toon Dohmen en Uitgeverij Atlas 2005. Afgebeelde strips zijn te vinden op pagina 306, 307 en 342.)

Waarom mogen vrouwen niet rennen?



Waarom is het eigenlijk niet slim van Marjane om te schreeuwen tegen die mannen?

MEIDEN IN IRAN
WERKBLADEN LEERLING

Op het eerste plaatje zie je twee vrouwen. Noem twee dingen waaraan je kunt zien dat zij zich verzetten tegen de strenge regering.



Marjane moest een hele dag op het Comité zitten vanwege haar rode schoenen. Waarom was dat denk je?

Voor ons is vrijheid van meningsuiting en (kritische) vragen stellen aan de regering heel normaal. In Iran is dat niet zo. Toch denken de meisjes en vrouwen daar meer na of hun hoofddoek goed zit en of ze niet te veel make-up op hebben. Hoe komt dat volgens Marjane?

MEIDEN IN IRAN

WERKBLADEN LEERLING

Moelijke woorden:

autoriteiten = degenen die de baas zijn in een land

voorwendsel = smoes, verzonden reden

comité = bureau van de overheid

dictatuur = politiek systeem waarbij één persoon of een groep personen alle macht in handen heeft of hebben

repressie = onderdrukking

MEIDEN IN IRAN

WERKBLADEN LEERLING

Marjane stelt vast dat de situatie voor vrouwen in Iran zo moeilijk is dat ze uitroept: "Ik wil weg uit dit land!" Begrijp jij waarom ze dit zegt? Leg uit.



Vragen:

Noem drie dingen waarin vrouwen minder of geen rechten hebben en die zo ook in de wet zijn vastgelegd.

(Kijk ook bij de achtergrondinformatie).

Snap jij dat vrouwen gelijke rechten willen? Leg je antwoord uit.

Geef redenen waarom mensen daadwerkelijk hun land verlaten.

Wanneer zou jij niet langer in een land willen wonen?

Moeilijke woorden

Vrijheid van expressie = de vrijheid die je hebt om jezelf uit te drukken

Diplomaat = ambtenaar die in een ander land zijn regering vertegenwoordigt

De Campagne voor Gelijkheid

Vrouwen zijn in Iran tweederangs burgers. Dit hebben we net gezien. Deze ongelijkheid wil de Campagne voor Gelijkheid tegengaan. De vrouwen die zich inzetten voor deze campagne hebben het niet makkelijk: de overheid valt ze lastig, zet ze voor lange perioden in de gevangenis zonder aanklacht of proces. Teken de bijgevoegde kaart om deze vrouwen een hart onder de riem te steken. Amnesty zorgt ervoor dat de kaarten bij de Campagne voor Gelijkheid terecht komen. De organisatie wil één miljoen handtekeningen verzamelen om de oproep om de wetgeving aan te passen kracht bij te zetten. Op hun website kun je een digitale handtekening zetten: www.campaign4equality.info/english

Meer doen voor de mensenrechten?

Je kunt je ook op een andere manier voor Amnesty inzetten. Word Rights Supporter! Amnesty voert druk uit op regeringen die het niet zo nauw nemen met de mensenrechten. Dat gebeurt bijvoorbeeld door zoveel mogelijk brieven, e-mails, sms-jes en handtekeningen te verzamelen om een oproep kracht bij te zetten. Jij kunt ons hierbij helpen. Word – gratis – lid van ons Jongeren Actienetwerk. Je krijgt dan een e-mail of sms van ons. Je stuurt een antwoord terug naar Amnesty. En klaar is Kees, je hebt je handtekening gezet. Kijk voor andere acties en informatie op: www.youngamnesty.nl

Ook voor het invullen van je maatschappelijke stage biedt Amnesty verschillende mogelijkheden. Op www.youngamnesty.nl vind je meer informatie. Of ga direct naar <http://mas.amnesty.nl>



Amnesty International wil een wereld waarin iedereen kan profiteren van alle mensenrechten die er zijn. Om dat te bereiken doet Amnesty onderzoek naar schendingen van die rechten, en voert Amnesty actie tegen die schendingen.

Amnesty International
Postbus 1968
1000 BZ Amsterdam
T (020) 626 44 36
E amnesty@amnesty.nl
I www.youngamnesty.nl



Support our fight for human rights

Het werk van Amnesty International wordt mede mogelijk gemaakt door de bijdragen van de Nationale Postcode Loterij en Kici.